



WATCH TOWER

TEL.(020) 15 70 26

BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

POSTGIRO 183765

VOORBURGSTRAAT 250 1059 VD AMSTERDAM THE NETHERLANDS

1 maart 1979

Geliefde broeder of zuster,

„Onthoud het volgende goed: Wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden” (2 Tim. 3:1, NTO). Ook jij ondervindt daar dagelijks de ongunstige invloeden van. Toch zijn wij als christenen te midden van al die nare toestanden hogelijk begünstigd omdat we de waarheid kennen en uitzien naar de zegeningen van Gods koninkrijk!

In het afgelopen jaar overrompelden de problemen van het leven een aantal van ons, en ook jou, dusdanig dat men één of meer maanden niet aan de prediking van het goede nieuws deelnam. Indien ernstige ziekte van jezelf of in je gezin daar de reden van was, is zo iets te begrijpen. Van een groot aantal van ons geloven wij niet dat het zozeer aan ernstige ziekte lag als wel aan 'de materiële zorgen' (Mark. 4:19, NTO). Ook kan ontmoediging door andere problemen of zware tegenstand een grote rol hebben gespeeld, waardoor je niet de kracht kon opbrengen om anderen met de goede Boodschap te vertroosten. Zo iets kan iedereen overkomen en het is vele dienstknachten van God in het verleden overkomen. Zo'n toestand mag echter niet te lang duren omdat de Duivel daar beslist misbruik van zal maken. „Wij zijn niet onwetend van zijn bedoelingen.” — 2 Kor. 2:11.

Sommigen denken de spanningen en druk van deze wereld te kunnen ontlopen door meer ontspanning te nemen. Wanneer dit werkelijk opbouwende ontspanning is, bijvoorbeeld in de natuur of te midden van onze christelijke broeders, kan dit ons inderdaad helpen 'de zaken weer allemaal op een rij te zetten'. Doch ontspanning en rust midden in een van God vervreemde wereld zoeken, zal ons als dienstknachten van God geen goed doen. Er wordt dan een voortdurend beroep gedaan op onze neiging zelfzuchtig en vleeselijk te denken en te handelen. Dat is dan geen ontspanning, dat betekent meer strijd. Geen wonder dat een aantal van onze broeders en zusters geestelijk gebroken van vakantie zijn teruggekomen omdat de ontspanning die ze zochten hen verder van God en zijn organisatie afbracht. Paulus schreef aan de Galaten: „U was zo goed op weg! Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen?” — Gal. 5:7, NTO.

Omdat wij ons nauw met jou verbonden voelen, je bent toch onze geliefde broeder of zuster in de waarheid, schrijven wij jou deze brief. Wij willen je vragen of je zelf weet waaraan het ligt dat je wat minder actief in de prediking bent geweest dan vroeger. Als het alleen maar een kwestie is dat je zo nu en dan vergeet om je velddienst te rapporteren, ga dat dan gewetensvoller doen, want daardoor neem je heel wat zorgen van de schouders van de ouderlingen. Maar als het nu werkelijk zo is, dat je wekelang zwijgt tegenover anderen over je hoop straks onder de zegeningen van Gods koninkrijk te mogen leven, wat kunnen de ouderlingen dan doen om je te helpen?

Als je de strijd voor de waarheid voornamelijk alleen moet voeren, kan het zijn dat je behoefte hebt aan meer geestelijke omgang. Misschien kom je onvoldoende aan persoonlijke studie van de bijbel en de lectuur van het Genootschap toe. Probeer, als dat zo is, een broeder of zuster te vinden, of een gezin, waarmee je samen fijn kunt studeren. Weet je zelf niet zo gauw iemand, vraag dan één van de ouderlingen. Misschien mag je zo nu en dan zijn gezinsstudie bijwonen.

Kan het zijn dat de niet uitgekomen verwachtingen rond het jaartal 1975 jou nog parten spelen? Ben je geschrokken omdat misschien zelfs ouderlingen deze verkeerde verwachting hebben aangewakkerd? Dit had inderdaad nooit mogen gebeuren omdat Jezus uitdrukkelijk zei: „Van die dag of het uur weet niemand iets af, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, dan de Vader.” Maar, geliefde broeder of zuster, moeten fouten die gemaakt zijn jou beroven van je vreugde om God te mogen dienen? Trouwens, welke wezenlijke fouten zijn er gemaakt? Hebben de broeders je verkeerde raad gegeven door te zeggen zo te leven alsof het definitieve einde van deze wereld iedere dag kon komen? Jezus zei immers: „Die dag komt plotseling, in een ogenblik, over u... als een strik. Want hij zal komen over allen die op de gehele aardbodem wonen. Blijft dan wakker” (Luk. 21:34-36). Ook in de eerste christengemeente gingen soms geruchten over het op handen zijnde einde, maar

als die niet waar bleken te zijn, wilde dat dan zeggen dat ineens alles waarin men was onderwezen, niet waar zou zijn? Wel neen. Men wist toen wel beter en ook wij dienen nu beter te weten. Aan alles in de wereld zien wij dat de door Gods geest opgetekende profetieën waarachtig zijn. Aan het voortreffelijke geestelijke voedsel in de organisatie bemerken wij hoezeer het overblijfsel Gods hulp en leiding ontvangt. „Laten wij het derhalve niet opgeven te doen wat voortreffelijk is, want te rechter tijd zullen wij oogsten indien wij het niet moe worden.” — Gal. 6:9.

Het is ook mogelijk dat je de vreugde in de dienst wat hebt verloren omdat je meent 'een reden tot klagen' over je broeders en zusters te hebben. Je voelt je misschien teleurgesteld in mensen en nu ontbreekt het je aan de kracht om het gebod van de Heer om zijn schapen te zoeken verder te gehoorzamen. Het zal je helpen het voorbeeld dat Barnabas gaf te beschouwen. Paulus en Barnabas werden om de een of andere reden tijdens hun eerste zendingsreis door Markus in de steek gelaten. Beide apostelen hadden dus reden om in Markus teleurgesteld te zijn, maar lees nu eens in Handelingen 15:37-39 hoe Barnabas het voor Markus opnam. Barnabas bleef niet bij het verleden stilstaan maar bezat de juiste geestesgesteldheid om toch met Markus, die in het verleden tekortkomingen aan de dag had gelegd, in de dienst van God verder te gaan. Waarom zou ook jij dat niet doen? Het is toch veel belangrijker trouw aan Jehovah God te zijn dan over mensen te struikelen? Hebben wij ons aan mensen of aan de Schepper van hemel en aarde opgedragen? Laat je dus door niets weerhouden om een vreugdevolle prediker van het Koninkrijk der hemelen te blijven. Met de prijs zo vlak voor ons kunnen en mogen wij geen enkel risico nemen.

Wil je de inhoud van deze brief alsjeblieft in gebed met Jehovah bespreken? Vraag Hem of Hij jou weer die liefde en ijver wil schenken die je had toen je de waarheid leerde kennen, als je zelf weet dat je niet meer zo gelukkig als vroeger in de waarheid bent. Bedenk dat onze hemelse Vader je graag wil helpen en je hernieuwde ijver zal belonen. „Laat uw handen niet verslappen, want er bestaat een beloning voor uw activiteit.” — 2 Kron. 15:7.

Op 11 april aanstaande hopen wij weer de dood van onze geliefde Verlosser te herdenken. Het is onze diepe wens dat alle opgedragen Getuigen die daarbij aanwezig zullen zijn, metterdaad ook de opdracht vervullen die Jezus Christus ons gaf, namelijk: „Blijft hun zeggen: 'Het koninkrijk Gods is nabij u gekomen'” (Luk. 10:9). Je hoopt natuurlijk bij deze plechtige herdenking aanwezig te zijn. Zul je er zijn als een werkelijke volgeling van Jezus Christus die onvermoeid het koninkrijk Gods predikte? Heb net als Jezus medelijden met de vele schapen, „omdat zij gestroopt en heen en weer gedreven worden als schapen zonder herder”. Paulus gaf ons de geïnspireerde aanmoediging: „Zoek uw kracht in de Heer, in zijn sterke macht. Rust u uit met de komplette bewapening van God om daarmee stand te houden tegen de krijgslisten van de duivel. . . . Grijp daarom naar al de wapens die God u geeft, om weerstand te kunnen bieden op de dag waarop het kwaad u aanvalt.” En één van die wapens is: „Bind onder uw voeten de bereidheid om de vredesboodschap te brengen” (Ef. 6:10-15, NTO). In Openbaring 12:11 wordt niet voor niets gezegd dat de Duivel overwonnen is door geloof in het bloed van het Lam en het woord van het getuigenis, dat zij hebben gegeven.

Wij wensen jou gezegende maanden toe, zeker als ook jij je metterdaad voorbereidt op de viering van het Avondmaal.

Je broeders,

Watch Tower B. & J. Society

OF PENNSYLVANIA